

## REJSEHOLDET

Tur til Odsherred 7.-9. september 2012

Rejseledere: Lotte, Margrethe, Hanne M.

### Fredag den 7.9.:

#### Kl. 12.00: Guided rundvisning på Malergården

[http://www.odsherredkunstmuseum.dk/index.php?option=com\\_content&view=article&id=25&Itemid=12](http://www.odsherredkunstmuseum.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=12).

Malergården ligger smukt med udsigt til Lammefjorden og var rammen om en meget særlig familie, der levede i kunsten og for kunsten.

Vores guide hed Jesper og var en meget fin og vidende guide på vores egen alder. Han viste os rundt på Malergården, hvor vi nød de smukke malerier – især Sigurd Swanes mesterværker. Vi fik også nogle historier undervejs om bl.a. Sigurd Swanes særheder og om hans besynderlige familie, deres ”campingture” i udlandet i en hjemmelavet, sammenflikket campingvogn osv. osv..

Derefter gik vi tur i den store have, hvor vi beundrede stensætningerne, udsigten og den imponerende have med masser af blomster og frugttræer.

Efter adskillige smagsprøver fra træer og buske indtog vi vores frokost under det store valnøddetræ i gården – dejlige sandwiches, som var medbragt hjemmefra.

Nogle af os ville gerne besøge Grevinge Kirke, mens resten tog til Nykøbing for at forberede kaffen

#### Kl. 15.00: Kaffe i sommerhuset i Nykøbing Sj.: Frejasvej 6, 4500 Nykøbing Sj.

Vejret var heldigvis med os, og vi nød også Margrethes muffins, som var medbragt i så rigelige mængder, at der var nok til dagen efter. Der var kamp om de sidste krummer!

Alle fik udleveret det endelige program og Odsherredhæftet.

#### Kl. 17.00: Ankomst Rørvigcentret - Nørrevangsvej 49 – 4881 Rørvig

<http://www.rorvig-centret.dk/Feriehuse>

Indlogering.

Vi havde book'et 4 hytter. Det viste sig at være gode hytter med 2 soveværelser, 2 badeværelser og en ekstra sovesofa i den lille stue, der var i forbindelse med køkkenet. Og en terrasse. Så der var fin plads til alle.

Derudover havde vi adgang til ”Pusterummet”, som var et hus med tre lokaler til fællesbrug, herunder en stor opholdsstue med TV, Musicbox og to lokaler med billard.

#### Fordeling i de fire hytter:

**Hus 1:** Jørn og Hanne  
Benedikte og Lotte

**Hus 2:** Gorm og Elsebeth  
Hanne E

**Hus 3:** Peter og Anette  
Karen

**Hus 4:** Jørgen og Margrethe  
Søren og Elsebeth

Derefter lille gåtur til **Danmarks midtpunkt**, som skulle ligge lige i nærheden. Vi gik ned omkring havnen og nord-østpå, men vi fandt det aldrig. Der var dog rigtig skønt i området, så det forhindrede os ikke i at indtage store mængder champagne og nyde Margrethes herlige hjemmebagte knækbrød. Nød vejret, udsigten til Hundested, den lille færge, der fattede forbi og hele stemningen.

#### **Kl. 19.30: Middag i Rørvigcentret**

Bestilt i forvejen til alle: Fiskesuppe og perlehønebryst med tilbehør.

Søren ankom efter overarbejde heldigvis i tide til en udmærket middag

Derefter hygge i Pusterummet.

### **Lørdag den 8.9.:**

#### **Morgenmad i Rørvigcentret kl. 8.00 – 10.00**

Peter ankom efter et tilfredsstillende budgetseminar, som imidlertid ikke måtte refereres.

Men han så glad ud!

Fin morgenbuffet. Alle blev godt mætte og rustede til cykelturen.

Der blev smurt madpakker i Pusterummet, hvor der også var et køleskab til opbevaring af madvarerne, som var medbragt hjemmefra.

#### **Kl. 10. Cykeltur langs kysten mod vest, Dybesø, sandflugtsplantagen– og sydover til fugletårnet på Nakke**

Vi hentede cyklerne under stort postyr lige i nærheden af Rørvigcentret og cyklede derudaf. Det blæste noget, men heldigvis var det ellers lunt, og solen skinnede. En herlig tur.

Herligt at røre sig og få en masse frisk luft!

Vi kiggede os lidt omkring ved Rørvig Kirke (som vi ikke kunne komme ind i). Den ligger flot.

Derefter delte vi os lidt op. De to Hanne´r cyklede mod Rørvigcentret, og resten cyklede til Fugletårnet på Nakke, hvor der blev studeret fugle og spist frokost. Kaffen blev indtaget ved en gårdbutik.

De to Hanne´r cyklede mod Rørvig, men blev fristet af et skilt mod Nakke: "Glaskunst 3 km".

På vejen passerer man den grenplads i DK, som må have den absolut smukkeste udsigt. Der er så utrolig smukt på Nakke, og der bor mange kunstnere.

Glashuset viste sig at være super (Moma Glas), og de to Hanne´r kørte derfra med maleri og glaskunst på cyklerne. Heldigvis var der medvind.

#### **Kl. 15.00: Guided vandring i Annebergparken.**

Det tidligere **Sindssygehospital Nykøbing Sjælland** ved Isefjorden er nu en ny bydel. Der er dog stadig nogle sikringsafdelinger og psykiatriske afsnit. Der var fokus på arkitekturen og selvfølgelig også gamle historier fra området. Det var en utrolig spændende rundvisning, anført af "to sure, gamle mænd", som de selv kaldte sig; begge arkitekter, som i en menneskealder havde kæmpet for dette eller hint i forbindelse med bevaring og/eller renovering af de gamle, smukke og helt unikke bygninger. Det gjorde også stort indtryk, da vi blev vist ind i kapellet og fik historien i det tilhørende dissektionslokale om de hjerneforsøg, man havde foretaget dengang, hospitalet stadig var aktivt.

På hjemvejen var vi lige inde på **Perlen**, hvor vi skulle spise om aftenen. Der var som sædvanlig fodbold om aftenen, som der altid er, når vi er på tur, og vi ville gerne fremrykke middagen til kl. 19 af hensyn til

fodboldentusiasterne. Det kunne vi godt. Der var allerede dækket fint bord, og fjernsynsstuen, som lå i tilknytning til "vores" rum ville blive gjort klar just in case.

#### **Kl. 19.00 Middag i "Perlen" Toldbodvej 62, 4581 Rørvig.** (5 min. Fra Rørvigcentret)

Inden vi skulle til Perlen og spise en to-retters menu, var der "advaret" om, at det var et "folkeligt" sted, hvilket også holdt stik. Maden var udmærket – og i rigelige mængder. Igen bestilt til alle: Oksemørbrad og Tira Misu. Der var lidt trakasserier om en vin, der midlertidigt var udsolgt, men som pludselig kom op fra kælderens alligevel. Den havde åbenbart haft godt af den lidt ekstra tid, for den smagte fortrinligt. Vi fik kaffen gratis.

1. halvleg blev set i TV-rummet.

#### **Aftenhygge i Pusterummet.**

### **Søndag den 9.9.**

#### **Morgenmad i Rørvigcentret kl. 8.00 – 10.00**

En delegation fortsatte jagten på Danmarks Midtpunkt. Efter sigende lykkedes det at finde en sten, som kunne være målet.

#### **Kl. 10.00: Afgang fra Rørvigcentret**

.. som havde udmærket sig ved en høj standard, formidabel service – og ikke mindst et *super* billigt ophold.

#### **Tur til Vejrhøj**

De fleste af os mødtes i forskellige tempi på toppen af Vejrhøj – Sjællands 3. højeste punkt. Der er en vidunderlig udsigt deroppefra, og vi var heldige, at det var komplet vindstille og i øvrigt klart. Der er udsigt til Nekselø, Sejrhøj, og i det fjerne kan man skimte Mols Bjerge. Skønt sted og en god gåtur op – og ned. Lotte og Hanne E. tog turen omkring Tue Keramik Galleri i Fårevejle og genså udstillingen af unika, stentøj og porcelæn. Et fint gensyn!

#### **Kl. 13.00 – 14.00 Dragsholm Slot**

<http://www.dragsholm-slot.dk/>

Guided Rundvisning. En ung pige, der var teaterhistoriker, viste os rundt på slottet, der nu fungerer som hotel og konferencecenter. Derudover har de mange forskellige arrangementer hen over året både for børn og voksne.

Men vi skulle naturligvis høre om slottets historie og også om de mennesker, der har boet der. Meget spændende og professionel rundvisning (smukt sprog), også med indslag om de spøgelse, der går rundt på slottet.

Vi sluttede i Lammefjordens Spisehus på 1. sal i slottet (den "fine" restaurant ligger i stueetagen), hvor der var bestilt pølser og kartoffelsalat. Det lyder beskedent, og der var da også en vis skepsis ved den blotte tanke. Men det var hjemmelavede slotspølser og kartoffelsalat med urter fra omegnen og bittesmå lammefjordskartofler, som nogle af os havde prøvet før og derfor godt turde udsætte selskabet for. Herligt måltid med efterfølgende god kaffe.

Derefter var der "fri leg" i slotsparken.

Det blev til en lille tur i urtehaven og lidt dasken rundt. Alle var ved at være fyldt op på alle måder, og vi sagde farvel til hinanden efter en begivenhedsrig tur med masser af frisk luft, højt til himlen kulturoplevelser, gode guider, diktatorisk forudbestilte standardmenuer (!) og dejligt samvær.

Tak for denne gang.

Lotte, Margrethe og Hanne M.